

Homerische kwatrijnen

voor drs. Ph. Roorda

PSYKHE PTAMENE

De helden staan, zwart afgebakend in het rood,
tussen de vingers van de dageraad te wachten.
Zij passen vleugels aan al hun gedachten
en duiden zo, al sprekend, op hun dood.

PENELOPEIA

„Nooit vinden bij dit kleed mijn handen rust,
mijn vingers vol verlangen blijven weven
totdat jouw schipper hier het zeil zal reven:
Mijn laatste draad zal zijn jouw eerste kus.”

HOMEROS

Homeros, zegt men, leefde zonder licht
en zong zijn zangen uit een donkre kamer –
Gebrekkig was hij, als Hephaistos, en zijn hamer
smeedde de wereld om tot helderziend gedicht.

JAAP VAN DIJK